

Verslag van de Winter Fiets Elfstedentocht 2019.

Zondag 3 Februari 2019 werd er al voor de 5^e keer de Winter Fiets Elfstedentocht georganiseerd het eerste lustrum voor ons en Friesland Beweegt die dit organiseert.



Sytze, Wibbe en Geert zouden ook deze keer weer van de partij zijn en 's-Morgens vroeg omstreeks 7 uur vertrokken ze vanuit de IJshal in Leeuwarden. De dagen ervoor leek het allemaal niet zo gunstig om te gaan fietsen neerslag in de vorm van sneeuw en ijs zouden we krijgen, echter deze dag was er voor uitgezocht. Nadat we Leeuwarden verlaten hadden vertrokken we richting

Sneek via Weidum Boksum Scharnegoutum en zo kwamen we omstreeks 8 uur aan in Sneek bij de eerste stempelpost. Intussen was het lichter geworden en ook wat kouder waardoor het wegdek wat gevaarlijker werd door ijsvorming op het wegdek. Maar gelukkig geen valpartijen, en nadat we Sneek verlaten hadden vervolgend wij onze fietstocht naar IJlst voor de volgende stempel.

Aangekomen in Sloten voor de 3^e stempel hadden we maar besloten om hier te gaan koffiedrinken we hadden ondertussen al meer dan 50 km gefietst en dan begin je wel trek te krijgen om wat te eten en te drinken.

Omstreeks 10 verlieten we Sloten om door te fietsen naar Stavoren mooi over de zeedijk bij Laaksum en Rea Klif we hadden een prachtig gezicht over het IJsselmeer helder weer en een strak blauwe lucht. Ondertussen begon het al iets meer te waaien maar daar hadden we tot nu toe nog weinig last van gehad.

In Stavoren aangekomen en ook hier werden we weer voorzien van een versnapering en dan zie je hoe rustig zo'n stadje is in de winterperiode. En zo binnen door mooie fietspaden langs het IJsselmeer naar de volgende stad Hinderloopen.

Nu kregen we al iets meer last van de wind, maar hadden toch nog wel wat beschutting van de zeedijk. In Workum aangekomen hier werden we nog even getrakteerd op een stuk kaas.

En zo gingen we weer verder naar Bolsward en hier hadden we net als alle andere keren maar weer besloten om even te rusten en wat te eten en soep te nuttigen. Intussen was de temperatuur al aangenaam om te fietsen en hadden we het ook nog niet koud gehad.

Omstreeks 12 uur vertrokken we uit Bolsward en ondertussen al 100 km gefietst moesten we verder richting Harlingen via kleine dorpjes en zeer kalle stukken gelukkig waaide het niet al te hard zodat ook dit stuk niet echt zwaar was.





Vanaf Harlingen waar we ook nog een banaan kregen aangeboden hadden we de wind mee tot aan Dokkum toe en het was nog niet eens zwaar geweest zou het vandaag dan een makkie zijn om de tocht de fietsen.

Aangekomen in Franeker zelf ook nog even bijgetankt met wat eten en drinken , we moesten nog ongeveer nog 50 a 60 km gaan fietsen om aan te komen in Leeuwarden.

Via Schalsum, Menaldum , Beetgum en zo naar Stiens voor de volgende stop was ,en ook hier nog wat genuttigd.

Nadat we weer genoeg hadden gegeten en gedronken nu op naar Dokkum via Bartlehiem langs de Dokkummer Ee, aangekomen in Dokkum waar het een drukte van belang was de toeschouwers zaten buiten op het terras het was prachtig weer. Ook hier in Dokkum nog wat genuttigd en omstreeks half 4 vertrokken we verder voor het laatste traject .

Via Birdaard aangekomen in Wijns voor nog een extra controle stempel en zo nog even over het Tegeltjesbrug in Gytsjerk moesten we via Gytsjerk, Rijptsjerk aankomen bij het restaurant de grote Wielen in Leeuwarden.

Tussen half 5 en kwart voor 5 zijn we aangekomen bij de Finish en hebben een prachtige fietsdag gehad 1 met twee vingers in de neus.



Nadat we ons medaille en certificaat in ontvangst hadden genomen , deze kregen we omdat we voor de 5^e keer hadden deelgenomen aan de Winter Fiets Elfstedentocht zat het er voor ons weer op en zullen volgend jaar maar eens weer zien om hieraan deel te nemen.

Verslag gemaakt door Geert Dijkstra