

Verslag van de Winterfiets Elfstedentocht

Nadat 2 jaar geleden in 2015 de Winterfiets Elfstedentocht van start was gegaan en in eerste instantie dit maar voor 1 keer georganiseerd zou gaan worden is er na veel vraag er een jaarlijkse evenement van gemaakt.

Ook dit jaar in 2017 is deze tocht weer georganiseerd, vorig jaar 2016 was het een verschrikkelijk zware tocht door dat het de gehele dag regende en nog een stevige noord oostelijke wind stond windkracht 5.

Er is toen besloten om deze tocht vanaf half 3 af te gelasten vanaf Franeker. Een aantal leden van TFK Bergum hebben toen deze tocht in 2016 wel uit gereden maar vraag niet hoe.

Ook dit jaar hadden we maar wel besloten om mee toe doen, maar het moest niet zo zijn dat het weer de gehele dag zou gaan regenen want dan waren we thuis gebleven. En zo stonden om 7 uur aan de start in Leeuwarden bij de IJshal Wibbe van der Veen, Sytse Kootstra en Geert Dijkstra om weer deel te nemen aan deze fietstocht van 200 km lang.

's-Morgens vroeg omstreeks 6 uur regende het nog behoorlijk in Leeuwarden en het zou toch niet zo zijn dat weer het zelfde zouden mee maken van het voorgaande jaar. Bij aankomst in Leeuwarden stond nog een trouwe support Jan Delevacq ons nog even aan te moedigen voor de tocht.

Echter nadat het startschot had plaats gevonden was het gelukkig droog geworden en konden we de duisternis in, echt donker wat we als race fietsers niet gewend zijn. Nadat we Leeuwarden verlaten hadden vertrokken we richting de Zwette, een mooi fietspad en tot aan Bozum konden we dit volgen. Na ongeveer een uur gefietst te hebben kwamen we aan in Sneek voor de eerste knipstempel en intussen was het licht geworden en konden we de fietslampen uit doen. Het is een prachtig gezicht hoe je langs de Zwette fietst en dat alle fietsers de lampen aan hebben.

Nadat we de eerste knipstempel hadden gekregen fietsten we verder richting IJlst voor de tweede knipstempel.

Om omstreeks 9 uur fietsten we Sloten binnen voor de derde knipstempel en hier hebben we even pauze genomen en wat gegeten en heerlijk koffie gedronken.

Na ongeveer een half uurtje pauze te hebben genomen vertrokken we verder naar het volgende stadje namelijk Stavoren, hier werden we hartelijk ontvangen met een stukje haring op roggebrood.

Nadat dit genuttigd was vertrokken we richting Hinderlopen en vanaf Sloten hadden we de wind in de rug en dat was beter dan het jaar daarvoor.

In Hinderlopen de volgende knipstempel ontvangen en zo door naar Workum voor de volgende knipstempel.

Vanaf Workum mooi langs de parregastervaart en nog steeds wind mee een prachtig stuk als je wind mee hebt, aangekomen in Bolsward waar we maar besloten hadden om soep te nuttigen want je moet tijdens zo'n tocht voldoende eten en drinken en bij koud weer moet je mee nuttigen.

Omstreeks kwar over twaalf zijn we uit Bolsward vertrokken om via Witmarsum en Pingjum aan te komen in Harlingen voor de volgende knipstempel. Vanaf Harlingen naar Franeker een klein stuk weer een beetje tegenwind, maar ook dat viel nog wel mee en het waaide ook bijna niet en gelukkig nog steeds droog.

Vanaf Franeker via Schalsum , Menaldum Beetgumermolen naar Stiens waar het dweilorkest ons stond op te wachten. Hier nog een extra knipstempel te hebben gekregen en waar ons Erwtensoepe , roggebrood met spek en andere etenswaren werden aangeboden vetrokken we omstreeks kwart over twee richting de Dokkumer EE , een lang stuk langs het water. Aangekomen om drie uur in Dokkum voor de een na laatste knipstempel en nog 25 km fietsen om bij de finish te arriveren. Nadat we dit laatste stuk gefietst hadden, met nog wat tegenwind kwamen we kwart over 4 aan in de IJshal in Leeuwarden voor de wel verdiende medaille en dik 200 km op de teler. Een prachtige fietsdag gehad en gelukkig droog weer en weinig wind, en herhaling voor het volgende jaar.