

Verslag van de Winterfietselfstedentocht

Zondag 2 Februari 2020 organiseerde Friesland beweegt de **winterfietselfstedentocht** voor de 6 keer



op rij. Een aantal leden van TFK Bergum hebben deze tocht weer mee gefietst, voor de 6^e keer waren dat **Wibbe van der Veen, Sytse Kootstra en Geert Dijkstra** en tevens fietste **Thys Ernst** voor de 1^e keer mee.

Om 7 uur stonden we met ons vieren te wachten in de ijshal in Leeuwarden voor het startschot welke gelost zou gaan worden door Erben Wennemars en nadat hij ons veel moed had ingesproken en het Fries volkslied gespeeld werd vertrokken we omstreeks kwart over 7 uit de hal de duisternis is.

Vanaf Leeuwarden vertrokken we deze keer weer een andere route dan we gewend waren, via Boksum naar Jellum en zo naar Weidum en vanaf deze plaats was de route weer bekend van de vorige edities.

Het eerste uurtje fietsen is altijd in donker en bij aankomst in Sneek wordt het al mooi licht. Omstreeks kwart over 8 waren wij in Sneek aangekomen voor de eerste stempel ofte wel een knipstempel in onze tempelkaart. In principe een heel mooi systeem: de stempelkaart is van mooi stevig karton waar geen stempel op komt te staan maar bij iedere stad komt er een knipstempel.

Vanaf Sneek fietsten wij vrolijk verder en tussen Sneek en IJlst zo nu een dan een drupje regen. Aangekomen in IJlst voor de tweede knipstempel kregen we een krentenbol aangeboden met warme chocolade melk wat er wel inviel.

Nadat we IJlst hadden verlaten hebben we maar besloten om onze regenjasjes aan te trekken, want de lucht werd er niet mooier op en het begon al meer te regenen.

Bij de 3^e knipstempel in Sloten was het al behoorlijk nat geworden en daar in Sloten hebben we onze eerste rust post gehad met heerlijke koffie.

Nadat we het tweede bakje koffie genuttigd hadden vertrokken we omstreeks kwart voor 10 verder richting de volgende stempelpost: Stavoren.

Nadat we Sloten verlaten hadden fietsten we mooi langs de Luts richting Rijs. Deze route is namelijk iets anders dan de fietstocht op pinkstermaandag. Op de zeedijk tussen Mirns en Laaksum was het een grote grijze massa: het regenwater en het water van het IJsselmeer.

Echter van de wind hadden we eigenlijk weinig tot helemaal geen last. Het waaide gelukkig niet al te hard en de wind stond vanaf Sloten wel gunstig.

Aangekomen in Stavoren waren er al deelnemers die onderkoeld waren door de vele regen die er ondertussen gevallen was. Nadat wij onze knipstempel gekregen hadden gingen we weer verder met onze tocht en vanaf hier was de route ten opzichte van het voorgaande



jaar ook iets gewijzigd. Bij aankomst in Hindelopen snel de volgende knipstempel halen en verder .

Bij aankomst in Workum nog even mooi op de foto gezet snel verder naar het volgende punt Bolsward en hier hebben we ook weer even een rustpunt ingelast.

In het restaurant in Bolsward, waar we heerlijk van de soep hebben genoten, leek het wel een waterballet. Alle deelnemers waren ondertussen behoorlijk nat geworden en liepen allemaal naar binnen met de natte kleding en schoeisel .

Na ongeveer een half uurtje rust te hebben genomen en dat we weer genoeg eten naar binnen hadden gewerkt vertrokken we omstreeks kwart over twaalf uit Bolsward, we moesten nu nog 100 km



gaan fietsen. Maar intussen was het droog geworden en dat was natuurlijk altijd goed geen regen meer. In Harlingen kregen we nog een banaan aangeboden en zo fietsten we verder naar Franeker en ja hoor na Franeker begon het weer te regenen.

Aangekomen in Stiens werden we getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek. Nadat de meesten dit genuttigd hadden gingen we maar weer verder met ons verregende fietstocht. Bij Bartlehiem aangekomen over het bruggetje maar even over heen gelopen om ongelukken te voorkomen, de brug was door het regenwater flink glad geworden fietsten we

langs de Dokkumer Ee naar Birdaard en zo verder naar Dokkum.

In Dokkum stonden een aantal supporters ons op te wachten en ons nog even aan te moedigen voor het laatste stuk naar Leeuwarden. Eerst in Dokkum nog even een stukje kaas geproefd en koffie genuttigd wat er wel inviel voordat we aan het laatste stuk zouden beginnen.

Omstreeks kwart voor 4 vertrokken we dan vanuit Dokkum via Birdaard naar Oudkerk voor de een na laatste knipstempel en dan nog de laatste 17 km op naar Leeuwarden. Aangekomen in Leeuwarden



omstreeks 5 uur waar ook weer wat supporters ons stonden op te wachten en nadat we ons welverdiende medaille in ontvangst mochten nemen en op de groepsfoto zijn gekomen was onze verregende Winterfietselfstedentocht volbracht.

Gelukkig is er van onze groep niemand uitgevallen door onderkoeling en we hebben ook geen materiaalpech gehad.

Geert Dijkstra